

't Scheepje



Uitgave van Oud - Katholieke Parochie Egmond aan Zee,
van de heilige Agnes



Colofon

Scheepje Kerstmis 2022

Het Scheepje is een uitgave van de Oud-Katholieke parochie Ste Agnes, Egmond aan Zee, **Eindredactie:** Pastoor Joke Kolkman

Redactie e-mail: Joke.Kolkman@okkn.nl

Omslagontwerp: Angelique Verheij - Studio Koester Booster

Verspreiding

Het papieren Scheepje wordt door vrijwilligers verspreid in de Egmonden, op basis van de ledenlijst, aangevuld met anderszins geïnteresseerde lezers. En er is ook een lijst met niet-lezers. Wijzigingen graag doorgeven per mail aan pastoor@egmond.okkn.nl

Het Scheepje staat ook op de website egmond.okkn.nl onder de nieuwsberichten.

Kosten

Het Scheepje is gratis. Maar kost natuurlijk wel geld! Uw bijdrage is welkom op NL32RABO0315 7032 45 onder vermelding van 'Scheepje'.

Kerk

Oud-Katholieke parochie Ste Agnes,
Voorstraat 110 (pastorie), 112 (kerk), 1931 AN Egmond aan Zee
Bijdragen op NL32RABO0315 7032 45

Verenigingsgebouw Egmond

Julianastraat 5, 1931 CA Egmond aan Zee;
Tel: 072 – 506 4141 of 06 – 39 49 48 16

Auto vriendendienst

Hier volgen de telefoonnummers:

Jos v/d Pol	06 53258873
Kees/Trees Visser.	072 5063712
Henk Bosman	06 24535018



Overzicht namen en adressen

Pastoor Joke Kolkman, Voorstraat 110, 1931 AN Egmond aan Zee.
telefoon: 072-5061206 -- email: joke.kolkman@okkn.nl

Website parochie www.egmond.oudkatholiek.nl
Website landelijk www.oudkatholiek.nl

Lectoren

Zr Teresa Takken, SFCC tel: 072-5067727
Mw Trees Visser- Groot tel: 072-5063712

Kerkbestuursleden

Mw Kirsten Buenen, Eisenhowerstraat 74 A, Egmond aan Zee, secretaris
tel: 06-26810847 -- email: speedmintje2009@live.nl

Maarten Groen, Emmastraat 29, Egmond aan Zee, penningmeester
tel 072-5065313 -- email: mmgroen@hotmail.nl

Eva Wijker- den Nijs, Emmastraat 6, 1931 CT Egmond aan Zee
Tel: 06-48182689 – email: evawijker@gmail.com

Anneke Visser- de Groot, Churchillaan 8, 1931 WE Egmond aan Zee
Tel: 06-41212242 – email: nicoenanneke@gmail.com

Kosters

Mw Tanja ter Beek- Verver tel: 072-8889355
Mw Annie Slof tel: 072-5062217

Verenigingsgebouw Egmond en Opbaarruimte 't Oisie

Julianastraat 5, 1931 CA Egmond aan Zee.

website www.verenigingsgebouwegmond.nl
email info@verenigingsgebouw.nl
telefoon 072-5064141 en 06-39494816

Bankrekeningnummers

Kerkbestuur NL32RABO0315703245
t.n.v. Oud- Katholieke Parochie H Agnes, Egmond aan Zee.

Kerkbestuur NL65INGB0000541759
t.n.v. Oud- Katholieke Parochie H Agnes, Egmond aan Zee.

Verenigingsgebouw Egmond NL09RABO0358513057
t.n.v. Verenigingsgebouw Egmond



't Scheepje - Kerstmis 2022

Inhoud van dit nummer

Overzicht namen en adressen	4
Overweging Scheepje Kerstmis 2022	6
Scheepje Kerstmis 2022: MEEDOEN!	7
Nieuwe website!	8
Stagiaire	8
Even voorstellen: Marian Geurtsen	9
Sinds het vorige Scheepje.....	10
Synode 2022 - 96 ^e Oud-Katholieke Synode	10
De zusters Zwart	11
Het nieuwe jaar!	12
Bij de diensten, Overzicht vieringen	12
Thema-avonden.....	15
Koper poetsen	16
Kerkkoor	17
Activiteiten in en rond de Ste Agnes Parochie	19
Sea Singers.....	19
Open Kerk 2022	20
Alle hens aan dek!	20
Agenda.....	21



Overweging Scheepje Kerstmis 2022

*Wees gegroet Maria, gezegend zijt gij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw schoot.*

Met deze mooie woorden begroet de engel de jonge vrouw Maria ergens in het kleine stadje Nazareth aan het begin van onze jaartelling. Maria zal de moeder van Gods Zoon mogen worden, het Kind dat zij ontvangt, zal de wereld redden.

In geloof en dienstbaarheid neemt Maria deze verantwoordelijkheid op zich.

Met liefde zal zij het Kind dragen, baren en verzorgen.

Zij speelt een grote rol in de heilsgeschiedenis van God met mensen.

Terecht is zij in de geschiedenis van de kerk altijd geëerd. Vele mensen baden tot haar en de kapellen met haar beeld, zijn altijd helder verlicht vanwege de vele kaarsjes die mensen branden tot haar eer. Zij spreekt ons aan: die eenvoudige jonge vrouw, gekozen vanwege haar geloof en haar liefde om moeder te worden van Gods Zoon.

Zij is een vrouw zoals velen: Zij heeft weet van verwachten en kent de pijn van het baren.

Zij kent de zorg om een kind, zij kent de onvoorwaardelijke liefde voor een kind, de onzekerheid bij het opvoeden. Ook voor wie geen kinderen heeft, is moeder Maria een vrouw die dichtbij ons staat. Zij deelt ons menselijk bestaan.

Maar als Jezus nog maar een paar dagen oud is, hoort moeder Maria een ander groet.

De oude Simeon begroet haar in de tempel en voorzegt haar dat haar hart als door een zwaard doorstoken zal worden. We weten dat de oude Simeon gelijk zal krijgen.

Het kind met zoveel liefde ontvangen, moest ze ook weer afstaan.

Eerst aan de opdracht die Jezus moest vervullen: de wereld ingaan om te verkondigen.

Later aan de dood. Moeder Maria heeft het verdriet gekend.

Er is een verhaal over een koning die een prachtig paleis had laten bouwen en bij de opening nodigde hij alle vooraanstaande inwoners van zijn land uit. De koning vond het paleis volmaakt en daagde iedereen uit een



onvolkomenheid aan te wijzen. Niemand durfde totdat één oude dienaar naar voren trad: “Hoe mooi alles ook is, één kier hebt u niet kunnen dichten. De kier waardoor het verdriet naar binnenkomt”.

Wij kunnen geen van allen ons leven zo dichtmaken dat er geen verdriet binnenkomt.

Misschien doet het ons daarom wel zo goed om verhalen te horen over Maria die zowel de zegen van een nieuw begin als de vloek van de dood heeft moeten ervaren.

Misschien worden we daarom wel getroost als we lezen over hoe God mens is geworden, het menselijk bestaan van ons heeft gedeeld. Vreugde heeft gekend en verdriet, dankbaarheid en pijn. En nog een stapje verder ging door onze pijn te willen dragen.

Pastoor Joke Kolkman

Scheepje Kerstmis 2022: MEEDOEN!

Het wordt onze eerste Kerstmis hier in Egmond. Eigenlijk de tweede, maar Kerstmis van vorig jaar viel op het laatste moment uit. Ik herinner me nog de feestelijk verlicht kerstboom in de hoek van de kerk, waar die altijd staat, maar nu was er niemand.

Nu mogen we weer met z'n allen meedoen! Ik verwacht er veel van.

Samen maken we er een feest van!

En dan het volgend jaar in. Er gebeurt al veel, maar er is ook nog veel te doen!

Laten we meedoen!



Nieuwe website!

Sinds enkele maanden is er een nieuwe website.



NIEUWS WIE ZIJN WIJ? WAT DOEN WIJ? AGENDA OUD-KATHOLIEK CONTACT



NIEUWS

Deze wordt bijgehouden door William Wijker, maar contactpersoon blijft de pastoor, net als voor het Scheepje. De website is op dezelfde manier als vroeger te benaderen (egmond.okkn.nl) maar heeft ook een nieuw adres: egmond.oudkatholiek.nl. Beide verwijzen naar dezelfde website.

De nieuwe website is overgezet vanuit de oude. Als u gaat bladeren komt u dus ook best veel oude spullen tegen. We gaan die in de komende maanden vernieuwen en ook wel verwijderen.

Als u zaken wilt vermelden op de website: voorlopig nog via pastoor!

Stagiaire

In het voorjaar zal Marian Geurtsen in onze parochie haar stage doen. Marian studeert op het moment aan ons Seminarie en de afronding komt in zicht. Bij die studie hoort een intensieve stage in een oud-katholieke parochie. Marian zal in het begin vooral kijken naar wat er hier gebeurt. Daarna zal zij ook zelf een aantal keer meedoen in de viering, haar eigen inbreng hebben bij vergaderingen en gespreksgroepen én bezoeken brengen aan parochianen.

Marian stelt zichzelf in haar eigen stukje even voor. Wij heten haar van harte welkom en hopen natuurlijk dat ze het hier naar haar zin heeft.

Ook voor een pastoor is het heel fijn om een stagiaire te hebben, Marian



zal mij ongetwijfeld helpen om ook opnieuw na te denken over mijn manier van werken. Zo leren we van elkaar.

Ik zie er naar uit!

Even voorstellen: Marian Geurtsen

Vanaf eind januari kom ik stage lopen in de parochie van Egmond. Sinds 2020 ben ik student aan het Oud-Katholiek Seminarie.

Ik begon mijn theologiestudie in 1984 als jonge vrouw in de rooms-katholieke traditie. Ik studeerde af op liturgiewetenschap en feministische theologie. Die combinatie van vrouwen en liturgie vormt nog altijd de rode draad in hoe ik door de theologie en door de kerk wandel. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in het (r.k.) bisdom Rotterdam, besloot ik verder te gaan als zelfstandige (zzp'er). Mijn werk bestaat uit het begeleiden van christelijke meditatie en het ontwikkelen van nieuwe rituelen rond de heiligenkalender. Zo schreef ik een bakboek: Zalig gebakken – verhalen, recepten en tradities van Driekoningen tot Sinterklaas (2015). En een proefschrift over liturgie en onreinheid in de vroege kerk. Sinds 2018 kom ik in de oud-katholieke kerk.

Ik woon samen met mijn vrouw in Utrecht. Dat betekent dat ik het komend half jaar veel ga reizen, want ik wil in Egmond aanwezig zijn bij wat er zoal in de parochie gebeurt. Ik hoop tijdens de stage het reilen en zeilen van een gewone oud-katholieke parochie te leren kennen. Ik kijk ernaar uit om te leren van pastoor Joke Kolkman en mee te leven met wat er in de parochie en bij de mensen gebeurt.



Sinds het vorige Scheepje.....

Synode 2022 - 96^e Oud-Katholieke Synode

Zaterdag 19 november 2022 vond de 96e Synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland plaats in Amersfoort.

Niet in de Bergkerk maar in een ander kerkgebouw: de Kandelaar.

De verwarming van de Bergkerk was defect. Gelukkig was het niet nodig in de kou te vergaderen, maar konden we door een snelle actie van de organisatoren van de Synode gebruik maken van de Kandelaar.

De Synode werd geopend door de Aartsbisschop, mgr Bernd Wallet.

Na de opening deelde de voorzitter van de Synode mee dat het agendapunt Herijking Bestuur & Organisatie OKKN op verzoek van een aantal parochies van de agenda gehaald was.

Tegen deze actie van het presidium werd door een aantal synodalen heftig geprotesteerd.

Het presidium verklaarde dat in overleg met het Collegiaal Bestuur hiertoe besloten was.

Het agendapunt komt op de volgende Synode terug.



In de bespreking van het Jaarverslag van het Collegiaal Bestuur kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

Het hoge arbeidsverzuim onder pastores.

De afschaffing van het blad "De Oud-Katholiek".

De agendapunten over de financiën werden niet behandeld door een Thesaurier Generaal aangezien deze functie al geruime tijd vacant is. Het agendapunt werd ingeleid door de heer G.J. v.d. Hulst, lid van het Collegiaal Bestuur. Er bestaat een toenemende zorg over de bijdrage uit de levende kerk. Dit betekent dat reserves moeten worden aangesproken.



Na de feestelijke lunch, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de synode werd het visiestuk van het Collegiaal Bestuur behandeld. De input van de gemeentevergaderingen werd ingebracht, over het plan werden geen vragen gesteld.

Vervolgens kwam de nota Duurzame Financiering aan de orde. Bij het door een werkgroep geschreven plan heeft het Collegiaal Bestuur een concreet Plan van Aanpak opgesteld. Over het plan werden geen vragen gesteld.

Het laatste agendapunt was een interview van 3 oud-voorzitters door de huidige voorzitter van de Synode.

Na de sluiting van de 96e zitting van de Synode werd er getoost op 100 jaar Synode. De eerste zitting van de Synode vond plaats in september 1920. Viering van het jubileum moest een paar keer uitgesteld worden door “corona-maatregelen”.

De zusters Zwart

Midden in de zomer kregen we een brief van de gemeente met de vraag of wij de grafrechten voor de zusters Zwart wilden verlengen. Binnen het kerkbestuur hebben we erover gesproken en we hebben ontdekt dat deze twee zussen heel veel hebben betekend voor de kerk. Hun namen moesten niet zomaar verdwijnen.

De mogelijkheid werd aangeboden om hun namen op een plaatje te graveren en dan te bevestigen op een gedachteniszuil op een mooie plek op de begraafplaats. Eind augustus zijn Nellie Zwart en de pastoor naar het kerkhof gegaan om de plaatsing van deze namen mee te maken. Daarbij is de volgende tekst



uitgesproken:

Gebed

*Heer, God, voor uw aangezicht herdenken wij de namen
van de zusters Zwart,
geborgen in Uw Licht,
geschreven in de palm van Uw Hand,
herinnerd door ons,
nu wij hier bijeen staan op dit kerkhof.*

Dat zij mogen rusten in vrede, Amen

Na deze tekst is het plaatje met wijwater besprenkeld en na een zegenbede zijn we naar huis gegaan.

Het nieuwe jaar!

Bij de diensten, Overzicht vieringen

Elke zondag om 10 uur is er een eucharistieviering in onze kerk waarbij iedereen van harte welkom is. Achterin de kerk staan deurwachters om boeken uit te delen en u wegwijs te maken. Wie gedoopt is, en wie de gebeden eerbiedig mee zegt, is van harte welkom om de heilige communie te ontvangen. Hieronder staat een overzicht van de bijzondere diensten.

Adventsviering in de kerk Vrijdag 16 december 15.00 uur

Met aansluitend een gezellige samenzijn in het Verenigingsgebouw. We vieren een korte en eenvoudige eucharistie en ontmoeten elkaar daarna met een hapje en drankje en vrolijke muziek. In verband met de catering is opgave voor de gezellige middag verplicht! Iedereen is welkom in de viering in de kerk.

Kinderkerstfeest in de kerk Zaterdag 24 december 19.00 uur

Op kerstavond zijn alle kinderen met hun ouders en/of grootouders van harte welkom om kerstfeest te vieren. We zingen bekende kerstliederen en bekijken samen de kerststal. Na afloop is er iets te drinken.



Week van Gebed voor eenheid Zondag 15 januari 2023 10.00 uur

Let op: deze viering is in de Protestantse Kerk

De 3e week van januari is altijd een week van gebed voor de eenheid van de christenen.

We bidden dan om eenheid tussen mensen en tussen kerken, eendachtig het gebed van onze Heer: "opdat zij allen één worden!"

Liturgische bouwstenen worden aangedragen door een kerkgenootschap ergens in de wereld en voor 2023 komt de inspiratie uit de Verenigde Staten. We zingen natuurlijk onze eigen bekende Nederlandse liederen.

We kunnen ook een oude traditie weer oppakken: om en om vieren in de Oud- Katholieke Kerk en in de Protestantse Kerk. Het zal deze keer de laatste keer zijn met ds Saskia Ossewaarde op een zondagochtend in een gezamenlijke viering. Des te leuker dat we dan ook bij haar in de kerk zijn.

Viering in de Prins Hendrik Stichting donderdag 26 januari 14.30 uur

Het is altijd een feest om een kerkelijke viering mee te maken in het restaurant van de Stichting. Mensen komen aanlopen van alle kanten uit de gangen, of worden opgehaald. We zingen samen met pianobegeleiding en er is een korte overweging. Als het even kan, komen de Sea Singers om met en voor ons te zingen. Het zijn oecumenische vieringen die worden afgesloten door het delen van brood en wijn. Daarna drinken we thee of koffie.

Ook als u niet in de Stichting woont, bent u van harte welkom!

pastoor Joke Kolkman



Thema-avonden

Eerste een korte terugblik.

Op 18 oktober kwamen we weer bij elkaar en deze avond stond in het teken van: hoe belangrijk is de kerk in je leven. Misschien stemt het u ook tot nadenken hierover als u dit leest. We komen altijd tot diepe en persoonlijke gesprekken waarin iedereen zich gehoord mag weten.

Op 8 november kregen we uitleg over het ontstaan en ontwikkeling van de Synode binnen de oudkatholieke kerk. De Synode lijkt zo ver van ons af te staan, maar elke parochie heeft er een direct verband mee. Verder werd deze avond ook de visienota besproken. Deze kwam ook tijdens de gemeentevergadering aan de orde.

De thema avond van **21 december wordt verschoven naar dinsdagavond 20 december**, om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw. Het midwinterfeest kan daardoor niet doorgaan.

Het thema: Kerstherinneringen, het 'Kerstgevoel'. Kerstmis staat voor de deur, hoe beleven we dit feest? Met welke herinneringen uit onze jeugd of van latere jaren? Met welk gevoel gaan we dit feest beleven? Wat is uw favoriete Kerstlied? Deze gegevens hopen we met elkaar uit te kunnen wisselen deze woensdagavond. Misschien kunnen we met elkaar zingen?

Van harte welkom op deze avond!

Koffie of thee zal geschonken worden. Een vrijwillige bijdrage helpt de kosten klein te houden.

Voor de eerste maanden in het nieuwe jaar hebben we de volgende onderwerpen:

Dinsdag 10 januari: bent u het nieuwe jaar met goede voornemens begonnen? Had u die vorig jaar ook en wat is daar van terecht gekomen? Wat zijn goede voornemens eigenlijk en wanneer is een jaar 'goed'? Wat verwacht/hoopt u voor het komende jaar?



Dinsdag 28 februari, in de Veertigdagentijd/Vastentijd: we praten dan over een meegebracht hongerdoek. Een hongerdoek is een doek dat in vroeger tijden gedurende de vastentijd het altaar bedekte. Er staan meestal taferelen op uit het lijden van Christus. Wat doet dit met ons?

Dinsdag 28 maart, ook nog in Veertigdagentijd/Vastentijd: betekenis en kracht van het gebed. Hoe bidden wij? Heeft u een persoonlijk gebed dat u altijd bidt en wilt u dit met ons delen?

Al deze onderwerpen nodigen ons uit om met elkaar in gesprek te komen. We hopen u op deze avonden te mogen verwelkomen. Met elkaar maken we er altijd iets moois van.

Hebt u zelf ook ideeën voor een thema-avond? Laat het ons weten!

De werkgroep thema-avonden wenst u een goede Adventstijd, een goede Kersttijd en alvast een gezegend 2023!

Met groet, *Werkgroep thema-avonden: Pastoor Joke Kolkman, Bob Kos, Ineke Schenk, Trees Visser-Groot*

Koper poetsen

De verzorging van onze koperen voorwerpen staat weer op de agenda.

Woensdag 14 december om 13:00 uur wordt begonnen.

Heeft u een paar uur beschikbaar?

Kom poetsen, en het is ook nog gezellig. En er is uiteraard koffie en thee.

Opgave bij Pastoor Joke Kolkman.



Kerkkoor



Oud-Katholiek kerkkoor St. Agnes Egmond aan Zee

De eerste zondag van de advent is weer achter de rug. De opkomst van de koorleden en ook van de kerkgangers viel tegen. Jammer voor het koor, want het is prettiger zingen met meer mensen in de kerk. Er was wel een excuus: het was slecht weer, regen en wind.

Over het algemeen zingen we met wat minder mensen op het koor. We worden duidelijk ouder met z'n allen. Wel verheugend is het, dat we bij de repetities voor Kerstmis weer extra gastzangers hebben.

Het is duidelijk dat we meer koorleden nodig hebben. Op deze plaats doe ik al jaren een oproep om lekker met ons mee te zingen. Met wisselend succes.

De advent. De vier zondagen van de advent hebben een naam.

De eerste zondag Levavi, de tweede: Populus Sion, de derde: Gaudete en de vierde: Rorate. Ze zijn genoemd naar de eerste woorden van de introïtus (openingszang) van die zondagen. Rorate is ook binnen ons koor (en in de kerk) een bekende. Het lied begint met: Dauwt hemelen.

Dit zingen we in ieder geval al jaren op deze laatste zondag van de advent. De tekst komt uit het oude testament. Jesaja 45/8.

Wanneer begint de advent? Eenvoudig gezegd: vier zondagen voor Kerstmis. Tevens het begin van het kerkelijk jaar. Je kan ook zeggen: de eerste zondag na 26 november Sint Siricius.

Wie was deze Siricius? Hij was de 38e paus. Overleden op 26 november 399. Hij riep in 386 een bisschoppensynode bijeen, waarbij hij het verplicht stelde, dat er geen bisschop benoemd mocht worden zonder zijn toestemming. Hij is daarmee bezig om de bisschop van Rome het hoofd van de wereldkerk te maken. Het decreet, onder andere hierover, werd aan vele bisschoppen in het buitenland gestuurd en is het oudste decreet, dat bewaard is. Hij probeerde ook het celibaat in te voeren, maar dat lukte toen (nog) niet. Na zijn dood is hij heilig



verklaard. Waarom is me niet duidelijk. Het is wel zo, dat de meeste vroege pausen heilig verklaard werden.

Bij het bladeren door het aankondigingen boekje van pastoor van Zanten, viel het mij op dat in de adventtijd van 1941 er op donderdag 4 december een kerkdienst was ter ere van de Heilige Barbara. Eigenaardig. Nooit van gehoord dat er voor haar een dienst werd/wordt gehouden. Ken haar ook niet. Opgezocht.

Van de heilige Barbara is alleen bekend, dat zij geleefd heeft. Al het andere zijn legendes en volksverhalen.

Barbara werd geboren in Nicodemië als enige dochter van een rijke "heiden", die talloze goden aanbad. Zijn naam was Dioscurus. Omdat zijn dochter heel mooi was, wilde hij haar beschermen tegen de



Heilige Barbara

boze buitenwereld. Hij sloot hij haar op in een toren. Om te kunnen baden liet hij voor haar alleen een badhuis bouwen boven een bron. Tijdens de bouw kwam Barbara haar toren uit en vroeg aan de bouwers om in plaats van twee ramen, drie ramen aan te brengen en liet ze ook een derde venster in haar toren bouwen. Zij had zich in die tijd (haar vader was op zakenreis) ook laten bekeren tot het christendom. Toen haar vader terugkwam vroeg hij naar het waarom van drie ramen. Zij antwoordde, dat het symbolisch de Vader, Zoon en Heilige Geest voorstelde. Waarop de vader woedend werd en haar liet folteren. In haar slaap waren alle wonden genezen..

De volgende morgen ontdekte haar vader dit en wilde haar met een zwaard doorsteken. Toen spleet een rots zich en werd ze opgenomen door een berg, waar ze toen bovenop weer tevoorschijn kwam. Ze werd toen alsnog gevangen genomen en door haar vader onthoofd en zo werd ze een martelares van de kerk.

Hierdoor werd Sint Barbara patrones van vele gevaarlijke beroepen. De voornaamste waren artilleristen, mijnwerkers en tunnelbouwers.



Bij de mijnen in Limburg was altijd een beeld van Barbara aanwezig en was 4 december een vrije dag. Zelfs bij de tunnelbouwers van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam was zo'n beeld aanwezig.

Kees Visser

Activiteiten in en rond de Ste Agnes Parochie

Sea Singers

23 september 2022 bestonden de Seasingers 25 jaar.

We hebben dit gevierd met de Gospelinstuif afgelopen zomer.

Nu kregen we ook nog een eetentje aangeboden, door de dames Schenk.

In het Verenigingsgebouw. Het was een zeven gangen menu en geweldig.

We begonnen met een borrelhapje en een heerlijk glas wijn.

Daarna Tomatensoep, voorgerecht een stukje paté met olijfjes.

Vervolgens het Hoofdgerecht, Zweedse balletjes, doperwtjes, en

aardappelpuree. En een glaasje gemengde sla.

Daarna nog een kaasplankje tussendoor met verschillende soorten kaas.

En een geweldig toetje Cornetto, met advocaat en slagroom. en een dipje van hagelslag. Als laatste een kopje koffie met een bonbon. Wat hebben ze er werk aan gehad.

Pastoor heeft vooraf nog een woordje gedaan.

De keukenbrigade bestond uit de dames Schenk, Willem Horstman en zijn vrouw Nicole

Tussen de gangendoor kregen we nog een vrolijke noot, van Ineke die vertelde wat alles in hield.

We kunnen hier fijn op terug kijken.

Er waren ook nog een aantal oud leden aanwezig die ook hebben genoten.

Dames en heren nogmaals bedankt voor het heerlijke eten.



Namens de Seasingers,

Jenny Knap

Ook meezingen? Maandagavond vanaf 19:30 uur in de kerk.



Open Kerk 2022

In de week voor Kerstmis 2021 en in de dagen voor de jaarwisseling 2021-2022, in het Coronatijdperk, werd ons kerkgebouw een aantal keren opengesteld voor bezoekers.

Een goede gewoonte om onze gastvrijheid te tonen. Hier zijn we in de zomer van 2011 mee begonnen, en dat willen we nu op goede momenten door het jaar heen doen.

Het blijkt in een behoefte te voorzien en de duizenden mensen die binnen kwamen om de kerk te bewonderen, te bidden, een rust moment of gewoon een gesprekje, zijn hiervan het bewijs.

Op Allerzielen, na de stille ochtendmis, kwam een aantal mensen binnen, dat vroeg of ze even het Onze Vader mochten bidden.

Tijdens de kerstvakantie verwachten we weer veel gasten in ons mooie dorp. Het plan bestaat dat we ook dit jaar rond Kerstmis en de jaarwisseling het kerkgebouw openstellen.

Er wordt in eerste instantie gedacht aan de dagen rond Kerstmis en Oudejaarsdag. De kerstvakantie is dit jaar van 24 dec tot en met 7 januari. Bij elke openstelling moeten minimaal twee personen aanwezig zijn. En het is geen straf een paar uur in de versierde kerk aanwezig te zijn en eventueel uitleg te geven over de kerststal.

Wilt u als vrijwilliger meedoen bel of mail pastoor Joke Kolkman of Kees Visser (adresgegevens op pagina 2) Dan wordt er een rooster gemaakt.

Alle hens aan dek!

Best veel werk, zo'n parochie! Beetje te veel voor één pastoor! Daarom de vraag: wie helpt?

In alle 'Blauwe Scheepjes' heeft deze vraag gestaan.

En we zijn heel blij dat we inmiddels zien dat de kring zicht uitbreidt!

Er zijn twee nieuwe kerkmeesters aan het werk, William doet de website en ook op andere plaatsen zijn vrijwilligers aan het werk! Er zijn koorleden, Scheepje-bezorgers, de kerststal staat weer, noem maar op.....

Er zijn nog steeds plekken over. Het kerkbestuur kan nog wat mensen gebruiken en meezingen is altijd goed, het Scheepje zoekt nog altijd een



eindredacteur! En als u op een andere manier wilt bijdragen maakt u een afspraak met de pastoor.

Agenda

<i>Datum, tijd</i>	<i>Wat</i>	<i>Waar</i>
11 december 2022 10:00 h	3 ^e Advent	Kerk
14 december 2022 13:00 h	Koper poetsen	Kerk
16 december 2022 15:00 h	Adventsviering	Kerk
18 december 2022	4 ^e Advent	Kerk
20 december 2022 20:00 h	Thema avond kerst	Verenigingsgebouw
24 december 2022 19:00 h	Kinder Kerst viering	Kerk
24 december 2022 22:00 h	Kerstnacht Mis	Kerk
25 december 2022 10:00 h	Hoogfeest van Kerstmis	Kerk
30 december 2022 19:00 h	Lessons and Carols	Kerk
01 januari 2023 11:00	Nieuwjaarsmis	Kerk
10 januari 2023 20:00 h	Thema avond nieuwjaar	Verenigingsgebouw
15 januari 2023 10:00 h	Week gebed eenheid van kerken	Protestantse kerk (geen dienst in Agnes)
26 januari 2023 14:30 h	Viering voor iedereen	Prins Hendrik Stichting
28 februari 2023 20:00 h	Thema-avond Hongerdoek	Verenigingsgebouw
28 maart 2023 20:00 h	Thema-avond Gebed	Verenigingsgebouw



Deze kerststal opzetten doe je zo:

1. Kopieer de figuren en plak ze op dun karton
2. Pak je kleurpotloden of stiften en kleur ze in
3. Knip de figuren uit en de dwarsbalkjes
4. Knip op de stippelijntjes en zet de figuren en de kerststal op hun dwarsbalkje
5. De ster kun je met de lange punt in de kerststal schuiven via het stippelijntje bovenin de stal

Illustraties: Lidy de Koning
aangeboden door
Bisdorp Rotterdam







Oud - Katholieke Parochie Egmond aan Zee
van de heilige Agnes
www.egmond.okkn.nl

